



## Wandeling door de Zaanse ruimte



Sint-Bonifatiuskerk



Zaantheater

Grote en besloten ruimtes. Mooie of mislukte ruimte. De Archigidsen van stichting Babel nemen u mee op een wandeltocht door Zaandam. Van de Sint-Bonifatiuskerk via het Zaantheater door het nieuwe centrum van Zaandam naar de Bieb op de Westzijde. We gaan niet alleen ruimtes zien, maar ook beleven.

“De begrenzing van die ruimte is het werk van de architect, maar de beleving van die ruimte is waar architectuur om gaat,” zo zegt de Zaanse architect en Archigids Paul Carree.

De wandeling begint in de Sint-Bonifatiuskerk. De kerk is een neogotische kerk die gebouwd is tussen 1899 en 1900. Ze kenmerkt zich door een gedrongen vierkante toren en door een bijzonder gaaf en kleurrijk neogotisch interieur. De kerk is net weer geopend na een grondige restauratie aan de vloer.

De wandeling wordt vervolgd met het verhaal achter het ontwerp van het Zaantheater. Het voorplein, de hal, de foyer. Het Zaantheater is eind vorige eeuw ontworpen door drie architecten. Eén van hen is Paul Carree. Hij kent alle bijzonderheden van de hoeken en gaten in het theatergebouw.

Evengoed wandelen we die middag door mislukte ruimte. De plekken in de binnenstad die verloederen. Of waar fietsen en auto's zorgen voor verrommeling. En beleven de contrasten van Zaandam. Het intieme prieel. Dat smalle straatje tegenover de brede Zaan. Of dat plein wat eigenlijk geen plein is.

**Praktische informatie:** De wandeling begint om 14.00 uur in de St. Bonifatiuskerk, Oostzijde 12, Zaandam. En eindigt bij De Bieb, Westzijde 170a, Zaandam. Parkeren: (fiets) Fietsenpakhuis, Vinkenstraat 26, Zaandam; (auto) P-Hermitage, Zaandam. Kosten zijn € 7,50 p.p. Vrienden van Babel en kinderen onder de 18 jaar kunnen gratis mee.

**Contact:** [archigids@stichting-babel.nl](mailto:archigids@stichting-babel.nl)