

De stad voor wie haar toekomst

Ik denk dat de toekomst echt bestaat. Stap voor stap komen we dichterbij. Duurzaamheid, je kunt er natuurlijk wel bij varen, maar zolang het als Big Business wordt verkocht, mist het de inhoud van dat echt ouderwetse pionieren. Het betere out of the building denken, die betonnen doos. Het slechten van heilige huisjes doe je van binnenuit. Want alleen als je de andere kant op kijkt, hoef je de molens hier vandaag niet te zien. Ik ben zo bang dat het nog beter kan. Ook echte vernieuwing begint met je poten heel diep in de klei.

Kees-Jan Sierhuis